

BRITT ERIKSSON

”På mitt första jobb satt jag och rensade ut penselskaft i trä med kvisthål. Jag fick 5 kr per kartong.”

TEXT: ANNA GULLSTRÖM FOTO: OSKAR HJELM/SIMON PERSSON

Britt Eriksson, ägare av Paritt AB föddes i Örebro men flyttade tillsammans med familjen ut på landet i nioårsåldern till ett område mellan Hallsberg och Laxå. Pappan hade köpt en fabrik som tillverkade träpenselskaft och där fick Britt sitt allra första sommarjobb. Att sortera bort de penselskaft som inte höll måttet. När Britt blev lite äldre städade hon även i fabriken.

När hon blev 17 år flyttade hon tillbaka till Örebro för att sommarjobba på sjukhuset. Hon tänkte bli sjuksköterska men upptäckte också att jobbet inte riktigt var vad hon förväntat sig. Istället ville Britt utbilda sig till förskollärare men saknade poäng för att komma in på utbildningen. Hon fick jobb som barnskötare som tillgodoräknades och hon läste sedan två år på förskolläro utbildningen. Ett yrke som hon fortsatte med i tio år.

– Jobbet är jätteroligt men när jag fick mitt andra barn kände jag att det fick räcka. Jag ville inte känna att jag var trött på barn när jag kom hem till mina barn och jag började se mig om efter andra möjligheter, säger Britt.

Britt prövade sig fram och har jobbat som fritidsombud på Wasa, sålt försäkringar och varit kontors-

ansvarig på Qtym innan hon beslutade att läsa datakunskap på högskolan.

I samma veva började hon även jobba med sin man, Robert på Ulvsby Trä som administratör. Ett jobb där hon stannade i 17 år.

– Det är jättekul med papper, berättar Britt. Det är roligt att få se resultat och delta i att utveckla ett företag.

1999 gick Britts pappa bort. Han hade under åren jobbat i rask takt med sina företag och de fyra barnen fick arva honom.

– Jag ville investera i något som inte låser fast mig vid ett och samma ställe och inte kräver anställda.

Jag var med som investerare i Mitticityprojektet och fick mersmak, så 2004 köpte jag min första egna fastighet, Våktaren 7. Det är huset där bland annat Swedbank och SVT hyr vid torget.

Det råkade vara till salu och jag ansåg att det var ett lämpligt objekt med bra hyresgäster, förklarar Britt.

Att ge sig in i en ny bransch var inte särskilt skrämmande menar hon.

– Jag är ju uppväxt i en familj med företagare. Pappa var verksam i många branscher och han lärde





Familj: Man och två vuxna barn.
Intressen: Familj och vänner, resor till Spanien, spela golf
Oand talang: Att spela roulette på casinon runt om i världen men med minsta möjliga insats.

oss att man behöver inte kunna sin bransch fullt ut men man måste kunna driva företag.

Jag har lärt mig mycket under resan men jag har heller inga problem att be om hjälp av experter och de kunskaper jag själv saknar köper jag in, säger hon.

Efter sitt första fastighetsköp fick Britt fått blodad tand. Hon köpte även "Granrudshuset", (Herrgårdsgatan 6) som var ett vackert men slitet hus. Där fick hon blåsa ut nästan allt och sedan skraddarsy det åt sin hyresgäst, Byggdialog.

– Det är roligt att få skapa av egna och andras idéer, att förvandla slitna hus och återskapa det gamla. Jag vill gärna behålla skönheten såsom gamla detaljer, berättar hon.

På väg i hockeybussen, jodå, hon gillar hockey med, blev hon tillfrågad att köpa grannfastigheten med ett underjordiskt garage.

– Ja, det låter intressant, svarade Britt och idag har hon öppnat upp innergården, byggt ett nytt garage och även ett nytt hus i samma kvarter.

– Det är en härlig känsla att få vara med från idéstadiet, att gå igenom alla förslag och två år senare står huset färdigt och är fyllt med hyresgäster, säger hon.

Förutom dessa hus i Karlstad har även Britt investerat i stugor i Sälen. Eller rättare sagt en stugby.

Här har hon byggt 12 stugor och 5 hus som hon också varit med och designat och ett större antal lägenheter som köpts av Skistar.

– Vi har haft en stuga i Sälen och jag gillar att vara i den naturen. Jag fick lära mig åka skidor i vuxen ålder då det inte riktigt förekom i familjen med skidåkning.

Uppväxten var lite annorlunda, det var inte så många besök på nöjesfält eller djurparker men jag har till exempel tack vare pappas hästägande fått se varenda travbana i Sverige.

– Men numer avstår jag skidåkning på grund av knäna men mest för att jag är rädd för att ramla, skrattar hon.

Köplustan har inte avtagit. Hon berättar att hon gärna skulle köpa fler fastigheter, om de är rätt och har ett bra läge.

– Jag har faktiskt bjudit på fler fastigheter, dock inte högst och det betyder att jag inte fått dem, ler Britt.

Förutom att jobba med sina fastigheter hinner också Britt med att spendera mycket tid med sin mamma som bor på vårdhem.

– Det känns viktigt att ge tillbaka av den tid vi fått av henne. Hon fanns alltid där för oss och jag vill finnas för henne. Oavsett vad som händer i livet är familjen viktigast.

Våra barn, Anna och Petter, är vuxna nu med egna karriärer och de klarar sig bra i livet. Jag har funnits hemma med dem i unga år och om man har möjlighet till det tror jag det är bra för barnen.

Jag gjorde självvalt min karriär sent, i vuxen ålder, då det kändes orimligt att under en och samma 10-årsperiod bilda familj, köpa hus, göra karriär med toppjobb. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och det blir ingen tid över till barn och familj så jag kände att karriären fick stå tillbaka. Men nu är det min tur, säger Britt. ■